

Påskevandringen! - DAG 10

INDLEDENDE BØN

Korsfæstede og opstandne frelser! Gør det stille i mit indre! Sænk din fred i mit hjerte! Tal dit ord til mig. Amen

LÆSNING - find din bibel eller læs nederst i opslaget.

Langfredag: Luk 23, 32-46

REFLEKSIONER OVER 3 AF JESU KORSORD

"Men Jesus sagde: "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør"!

Sikke ord. De piskede ham, hånede ham, spyttede på ham, slog ham fast på et kors og spillede terning om hans tøj. De vidste da, hvad de gjorde...!

Nej, hvis de virkelig vidste det, ville de aldrig kunne tilgive sig selv. Derfor kan kun én tilgive dem – Gud selv. Kun Han har nok tilgivelse til alle. Kun Guds tilgivelse kan overtrumfe min skyld og min dom over mig selv.

Men jeg ved, at jeg bærer rundt på al min selvførdømmelse, og den kan vi ikke en gang for alle få udryddet.

Og lige præcis derfor må du gang på gang gribe en andens tilgivelse, Guds tilgivelse. Den må du bade dig i hver dag. Du må vågne om morgenen, sætte dig på sengekanten og tegne korsets tegn og derved stille dig under langfredags befriende budskab: Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.

"Den ene af de forbrydere, som hang dér, spottede ham og sagde: »Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!« Men den anden satte ham i rette og sagde: »Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort.« Og han sagde: »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.« Og Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis."

Den første forbryder kom med kravet: Frels os! Den anden forbryder kom med bønner: Husk mig. Jesus svarer. Jeg vil ikke bare huske dig, for du skal være med mig. Du er fra nu af sammen med mig. Vi forbinder ofte Jesu ord om, at i dag skal du være med mig i paradiset, som om at han skal være sammen med Jesus, når han dør. Men der er mere i det. Du skal være med mig, hvad enten du dør nu eller om 10 år. I dag er du med mig, fordi du har grebet om korset.

Du er med mig. Det gælder også for dig i dag. Ikke bare den dag du dør. Paulus taler om det flere gange: "For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans." Vi dør med ham. Vi opstår med ham.

Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig siger Paulus i Gal. 2,2. Det vi lærer af Paulus er: Du er fri for syndens straf, som om du allerede var død. Som havde du betalt hele straffen selv. Når Paulus siger: Du er med ham i hans død. Du er med ham i hans opstandelse, så betyder det, at I det øjeblik, at du kommer til tro, at du opdager sandheden om dig selv, så ser

Gud Jesus i dig. Så ser han korset – det kors som blev tegnet for dit ansigt og for dit bryst, da du blev døbt. I det øjeblik du ser, at Jesus led den skæbne, som du havde fortjent, så er alt det, som er sandt om Jesus, så er det sandheden om dig.

Jesus siger i dag til os: Jeg gør mere end blot husker dig. Fra dette øjeblik skal du være med mig. I dag skal du være med mig.

"og Jesus råbte med høj røst:" Fader, i dine hænder betror jeg min ånd." Da han havde sagt det, udåndede han." (Luk 23,46)

"Fader, i dine hænder betror jeg min ånd". Det må du også sige, når du skal dø. Ved et dødsleje er det godt og trøsterigt at synge disse ord med den døende:

"Jeg er i Herrens hænder, når dødens bud mig når. Mens lyset tyst nedbrænder, fra ham jeg hilsen får. Han gir mig stav til støtte, han gir mig trøst i sind, og glemt er sår, der blødte, på vej til Himlen ind."

På grund af Jesu sår på korset, så kan vi en dag erfare, at glemte er sår, der blødte på vej til himlen ind. Man siger, at tiden læger alle sår. Det er ikke sandt, der er sår, som vi må leve med. Men en dag skal vi opleve, at alle sår i Guds himmel er blevet helet. Derfor kan vi nu sørge med håb.

Det håb kan vi leve i på grund af ham, der blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Jesus Kristus. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt – ved hans sår blev vi helbredt. Det blev virkelighed fordi, at Jesus døde på korset for os. En dag skal vi alle opleve det fuldt ud. At det var dér, vi fik fred, fordi at han blev straffet, det var dér, vi blev helbredt ved hans sår. Det bliver den dag, hvor Gud selv vil tørre hver tåre af vores øjne. Det er den Gud, som vi ser på korset. Den kærlighed, som Gud viser os på korset, er en kærlighed, der møder os med åbne arme, en hjertevarm kærlighed, der vil omfavne os, og holde om os, og trøste os og være sammen med os i alt det, som vi kan opleve er svært.

Fader, i dine hænder – At være i sin Fars hænder – Hvilken søn længes ikke efter, at hans far rækker ud og omfavner ham? Den ultimative form for tryghed, for den som kan føle sig forladt af Gud. Far, i dine hænder!!!!!!!!!!!!

BØN

Herre Jesus, så stor var din kærlighed til syndere, at du endog tålte spotten fra dem, du led for. Vil nogen vide, hvad synd er, må han til Golgata - og se, hvordan tankeløse syndere spotter deres redningsmand. Vil nogen vide, hvad nåde er, så må han også til Golgata - og høre, hvordan Frelseren taler om tankeløse syndere.

Herre Jesus, tak at du midt i larmen fra mængden - midt i smerten fra dine sår - midt i spotten fra dine fjender - hørte røsten fra et menneske, der bad om nåde. Vi synger om korsets gåde, for vi forstår så lidt af din kærlighed. Men den ene ting forstår vi dog: Korsets nåde. Den har du selv vist os så tydeligt, da du talte til røveren ved sin side. Vil nogen vide, hvad nåde er, så må han til Golgata og høre dig tale til en angrende synder.

Herre Jesus - du var forladt af Gud, men Han var dog stadig din eneste redning - dit eneste gode. Til ham satte du sin lid. Du vidste, at alt er muligt for Ham - derfor satte du også i din nød alt dit håb til Ham, at han ville vende din skæbne. Vil nogen vide, hvad nåde er, så må han til Golgata og høre dig bede til Far - selv da.

Amen

DAGENS SANG: "Hil dig frelser og forsoner" - <https://youtu.be/DK3DAcBadZQ>

VELSIGNELSE

Modtag Herrens velsignelse:

Herren velsigne og bevare dig!

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!

Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred! Amen,

Læsning:

Langfredag: Luk 23, 32-46

Også to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes Hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne dér, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde: »**Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.**« Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem. Og folket stod og så på. Også rådsherrerne gjorde nar af ham og sagde: »Andre har han frelst, lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte.« Også soldaterne kom hen og håned ham; de rakte ham eddike og sagde: »Hvis du er jødernes konge, så frels dig selv.« Der var nemlig sat en indskrift over ham: »Han er jødernes konge«.

Den ene af de forbrydere, som hang dér, spottede ham og sagde: »Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!« Men den anden satte ham i rette og sagde: »Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort.« Og han sagde: »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.« Og Jesus sagde til ham: »**Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.**«

Og det var nu omkring den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den niende time, fordi solen formørkedes; og forhænget i templet flængedes midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst: »**Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.**« Da han havde sagt det, udåndede han.

Vær med på denne online påskevandring, som måske kan være en hjælp til at gøre påskens budskab mere nærværende.

I 16 dage fra 1. april til 16. april vil der hver eneste morgen komme et nyt punkt til vandringen gennem påsken. Vandringen er bygget op omkring hele frelseshistorien helt fra skabelsen og til opstandelsen. Følg med her på facebook hver morgen.