

Påskevandringen! - DAG 7

INDLEDENDE BØN

Korsfæstede og opstandne frelser! Gør det stille i mit indre! Sænk din fred i mit hjerte! Tal dit ord til mig. Amen

LÆSNING - find din bibel eller læs nederst i opslaget.

Profeti: Salme 22, 1-12

REFLEKSION

Salme 22 rummer en profetisk intensitet i beskrivelsen af Jesu lidelser. Ånden har ført David, og dermed også os - ind til Jesu lidelse, korsfæstelse og død på Golgatas kors.

Alle holder afstand til den lidende - selv Gud holder afstand - så ensomhedens råb lyder ud i mørket.

Der er øjeblikke i livet i smerten i lidelsen, hvor vi kan høre os selv råbe med Jesus på korset: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" Da Jesus råber disse ord var solen væk. I mørket lød råbet. Der kan være tider, hvor vi ikke mærker noget til Guds nærvær i vort liv. Hvor vi føler os helt alene i mørket. Solen skinner ikke. Det er bare mig og mig i en masse giftige tanker, der alle tvinger et skrig mod himlen frem: Min Gud, Min Gud.... Troen skjult, og kun min skyld og nederlag er synlig. Men Gud har været i det råb før mig. Og derfor er han dér nu hos mig. Og i den dybe sammenhæng rummer disse ord en frihed. For i sidste ende betyder ordene: min Gud, min Gud, hvorfor har du *ikke* forladt mig? Fordi at Jesus blev forladt og måtte dø, så er vi aldrig alene, selv ikke i døden, der er vi også i vor Herres hænder.

BØN

"Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?"

Herre Jesus, så var det altså ikke mennesker, der bragte dig til kors og død.

Din dybeste nød var ikke, at vennerne svigtede dig - at Judas forråbte dig og Peter fornægtede dig. Det værste var, at Gud Fader selv forlod dig.

Syndens løn er døden, dvs. evig adskillelse fra Livets Kilde - og nu smagte du denne dødens løn. Så alvorlig er synden, at det måtte blive dig eller os - og du valgte selv, at det skulle være dig. Amen

DAGENS SANG: "Nåde" <https://www.youtube.com/watch?v=4t8gJcFKZeM&list=RDCXm8zBC-6S4&index=3>

VELSIGNELSE

Modtag Herrens velsignelse:

Herren velsigne og bevare dig!

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!

Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred! Amen,

Læsning:

Profeti: Salme 22, 1-12

Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?

Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig.

Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke,
og om natten, men jeg finder ikke ro.

Du troner som den hellige, du, som Israel lovsynger.

Vore fædre stolede på dig, de stolede på dig, og du udfriede dem.

De klagede til dig og blev reddet, de stolede på dig og blev ikke gjort til skamme.

Men jeg er en orm, ikke en mand, en skændsel for mennesker, foragtet af folk.

Alle, der ser mig, spotter mig, de vrænger mund og ryster på hovedet: »Han har overgivet sin sag til Herren, lad ham udfri ham, han må redde ham, han holder jo af ham!«

Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst.

Til dig var jeg overladt fra min fødsel, fra moders liv var du min Gud.

Hold dig ikke borte fra mig, for nøden er nær, og ingen hjælper mig!

Vær med på denne online påskevandring, som måske kan være en hjælp til at gøre påskens budskab mere nærværende.

I 16 dage fra 1. april til 16. april vil der hver eneste morgen komme et nyt punkt til vandringen gennem påsken. Vandringen er bygget op omkring hele frelseshistorien helt fra skabelsen og til opstandelsen. Følg med her på facebook hver morgen.